

## Develi'li Seyrânî'nin Özlu sözleri

Erciyes, 5.84  
Anafik 1984

Doğan KAYA

«Âriflere mahsus çiğ söz pişirmelo» diyor, ârif Seyrânî. Zaten çağlara ismini yazdıran halk şâirlerinin de yaptığı bu değil midir? Sâde, doğru, özlu, âhenkli, güzel söz... Mowlânâ hazretleri:

«Anlamaz olgun afdamdan ham adam

Söz, hem az hem öz gerektir, vesselâm.» diyor ve insanların, bilen, anlayan, doğruyu düşünen ve özlu söz söyleyenler olması gerektiğine işâret ediyor. Fakat, bu biraz da yaratılıştâ olması gereken husustur. İşte Seyrânî, bu hususlara sahip birisidir.

Seyrânî'nin şiirlerinde baştan sona sâdelik hâkimdir; duyguludur, gerçekçidir, ezilmiştir, şikâyetçidir, mutsuzdur... Şiirleri âhenkli ve akıcıdır. Bu akıcılıkta, ifâdesinin düzgünlüğünün yanında, biz insanları olduğu gibi anlatmasının da payı vardır. Bizlerin acısını, zevkini, kibrini, mütevâzılığını, yalnızlığını, inancını, fikrini, mertliğini, nâmertliğini, asâletini, tembelliğini, çalışkanlığını, âlimliğini, câhilliğini, menfaatçiliğini, hülâsa bütün hasletlerini, ölçülü, doğru ve başarılı bir şekilde ortaya koymuştur.

Haşim Nezihi Okay'ın hazırladığı kitap-tan (x) seçtiğim sözlerin herbiri ayrı kıymette ve kendi konusunda kaynak olacak niteliktedir.

Burada özlu sözleri konularına göre tasnif ettim. Aynı bir tasnif de yapılabilir. Şöyleki:

- a) Seyrânî'nin özlu sözleri,
- b) Atasözlerinden faydalanılarak söylenmiş sözler,
- c) Divan Edebiyatı'ndan etkilenecek söylenmiş sözler,
- d) Halk Edebiyatı'ndan Divan Edebiyatı'na girmiş sözler,
- e) İslâmî unsurlar (âyet, hadis...) la örülmüş sözler,
- f) Deyim niteliğinde sözler.

Fakat, bu maddeleri yukarıda da zikredildiği gibi, ayrıca ele almak icab eder.

Sözleri şu şekilde tasnif ettim:

1. Gönül, muhabbet, aşk, güzellik
2. Zenginlik, üstünlük, fakirlik, kimse-sizlik
3. Doğruluk, rızâ, davranış, riyâ, münâ-fıklık
4. İlahî, dinî
5. Asâlet, erlik
6. Öğüt, akıl, fikir, ahmaklık
7. Zaman, fânîlik
8. Hakikat
9. Dostluk, düşmanlık, güvensizlik, bağılık
10. Tembellik, çalışma, iş, cimrilik
11. Değişmezlik, olabirlik, uygun-luk
12. Câhillik, âlimlik, âriflik, olgunluk
13. Adclâet, zulüm, sağlık, sabır
14. Menfaat, iyilik, kötülük, gereklilik, kıymet bilme
15. Nefis, istek, nasib (xx)

Seyrânî'nin çok içtiği, hatta bu yüzden divâne olduğu söylenir. Kavuşuna kadehler bağlayıp önüne de kara çuha ile sarılmış çatal çubuk tuttuğu ve kendisine vezir payesi vererek caddelerde, sokaklarda dolacağı rivâyet edilir. Bu ve buna benzer hareketlerden adı «Deii» ye çıkmıştır. (xxx) Fakat, toplumun bu demgası O'nun değerini yüzyıllar içinde azaltmaktan ziyade git-tikçe yüceltmıştır. Ne demişler:

«Ehl-i irfanım deyü hiç kimseyi ta'n  
etme sen  
Defter-i divânâ sığmaz söz gelir  
divânenen.»  
Gönül, muhabbet, aşk, güzellik

Kudretin yok ise Beyt'e varmağa  
Gönül Beytullah'tır ziyâret eyle (57)  
Gönül Beytullah'tır yıkma Seyrânî  
Elinden gelirse imâret eyle (57)

Ne var yaratılmış âlemde tatlı  
Benzemez muhabbet halâvetine (60)  
Bence yoktur sence var ise söyle  
Konduğu yayladan göçmeyen gönül (89)  
Âşıkın ağlatan elbet güldürür  
Muhabbet bâdesin dökken doldurur (90)  
Gönüllerin yeri gül bahçesidir  
Bülbülün konduğu gülden irak ol (92)  
Kalb iken kalp yavrusundan geçmiyor (96)  
Dermanı vuslatır derd-i hasretin (104)  
Her gönül Kâbe'dir tavaf edene (115)  
Âşıklardan güzel sevmek şan alır  
Âşıkın benzinde sanma kan kalır  
Dokunsa ok ucu kimde carî kalır (124)  
Hakikat kapusun muhabbet açar  
Muhabbetten kaçan Hak'tan da kaçar (127)  
Fitillendi aşktan bağrım ocağı  
İçim beni dışım eli yakıyor (131)  
Gönül sevmedikten geri  
Kız olsa da dul görünür (133)  
Gönül gözden düşer yaşı kurursa  
Kim kimin ayıbın yüze vurursa  
Fitne okun atar keman andadır (141)  
Âşıkların gönül kenz-i Rahman'dır (144)  
Âşıklarda minnet gülü koklayan  
Pâytaht-ı aşkın hanı değildir (144)  
Muhabbettir kalbin lekesin silen (151)  
Muhabbete nasib olmayan malı  
Hâkimî, hâkimî, nâra, kara ver (153)  
Eski libas gibi âşıkın gönül  
Söküldükten sonra dikilmez imiş (165)  
Her güzelin kahır, çekilmez imiş (165)  
Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş  
Kıyamete kadar sökülmez imiş (166)  
Derd ehli ümidin kesmez çâreden  
İki el baş için ederler savaş (167)  
Yarattığı zaman gönülüm şehrin  
Kütüphâne etmiş mi'mâr-ı Kudret (170)  
Bülbül gülistanda yapmaz yuvayı  
Gülşende bulmasa derde devâyı (171)  
İnsanı gafletten aşk uyandırır (173)  
Güzel gam çeker mi âşık bulmağa  
Ukde-i muhabbet bağın yolmağa (177)  
Güzele bakan göz eder eyvallah  
Çirkin yüze kimse bakmak istemez (179)  
Çirkin nal mih olsa güzel atının  
Gönül tırnağına çakmak istemez (179)  
Güzelin yıktığın yapan bulunur  
Âşıkın yıktığın yapan bulunmaz (181)  
Gam yeme Seyrânî bugün de geçer  
Yüce dağın başı olmaz dumansız (182)  
Âşıkın rüsvaylığı ma'suk olanın ârina (205)  
Çile çekmek saltanattır âşık-ı  
üftâdeye (213)  
Sevdiği postu çalar meşhur mesel debbağ  
yere (224)  
Zenginlik, üstünlük, fakirlik, kimsesizlik  
Sanma zengin bir gün olur kudurur  
Malı ile günahını yudurur  
Hacıya, hocaya «Beli» dedirir

Hacı'da kavakta biter nar dese (50)  
Yarasa kuşuna benzer fukara  
Kanadı bitse de bitmez tüy tozak (83)  
Çıplağın gönlünden kırk gömlek geçer (115)  
Mühür kimde ise ana demişler  
Âlemde Seyrânî Süleyman deyü (173)  
Döverler kâh, söverler kâh, kovarlar kâh,  
severler kâh  
Ne çare yalnız Seyrânî'yi meydanda  
bulmuşlar (221)  
Zengin ki eğer kimseye bir faydası yok yok  
Bir akçaya yetmez gücü ednâ ile bir  
tut (231)  
Bir avuç hâke doyar kenz-i cihana  
doymayan (233)  
Doğruluk, rızâ davranış, riyâ, münâfıklık  
Doğru oku atan eğri yay olur (50)  
Kötülük değildir er kişi kârı  
Kemlik edenlere inâyet eyle (57)  
Sadıkların rûşen olur özlere  
Yalancının kara olur yüzleri  
Seyrânî'nin doğru olan sözleri  
Helvanın içine giren tuz gibi (75)  
Arş u kürsüden genişir  
Ülfet ehlinin ayası (75)  
Çürük sözler erir akar yağ gibi (95)  
Ben bağrımı toprak sandım taş imiş  
Meğer taşa tohum ekilmez imiş (166)  
Yanmasa ateşin tütmez tütünün  
Allah yardımcısı sıdkı bütünün (179)  
Bir koyunu kurt yese de  
Kalır bin bir vesvesede (182)  
Eğri okla doğru nişan vurulmaz  
Doğru ok atılmaz eğri kemansız (182)  
İzzetün kadri bilinmezdi rezâlet olmasa  
Minberin kadri bilinmezdi hitâbet  
olmasa (191)  
Bilmeyenler, merhamet eni cihanda çok  
sanır  
Merhametli kimse yok, illâ İlah'im var  
benim (213)  
İlahî, dinî  
Noksan olmaz sun'-ı Yezdân içinde (49)  
Yarattığı kulu bilir yaradan (114)  
Borç vermek hayırlı zekât vermeden (119)  
Adâlet değil mi dinin temeli (119)  
Tanrı kısmet kapusunun  
Kimin örter kimin açar (134)  
Yıkılır yedi direkli damlar  
Bekâbillah bir yıkılmaz dam kalır (134)  
Bulunmaz dünyânın elbet ötesi  
Ermeni'nin Rumun yağlı ketesi  
Kaypak müslümanı dinden çıkarır (139)  
Bir kılın Seyrânî kırkta bir bölük  
Mikdarı değil mi âsar-ı kudret (170)  
Koyun ve keçiden hikmet-i Hüdâ  
Doğmayınca kuzu oğlak melemes  
Kuşlar yavrusunun ağzına gıda  
Yumurta içinde vermek dilemez (179)

Tecellinin cilvesinden sorulmaz  
Gîtgede her bir işin başı dayanır  
hikmete (196)

#### Asâlet, erlik

Kime ahab olsa dokunur şerri  
Bir kimese cînsinde çingân olursa (44)  
Her eşyâ eslînin hükmünü verir (50)  
Sadrazam etsen eğer seyisi  
Ölmüş eşek arar nalın sökecek (84)  
Er olan bırakmaz yerde serini (128)  
Sağlıktır her işin başı  
**Merdin eşîğinin taşı**  
Kuş tüyünden döşek olur (136)  
Kedi var arslanın yerini tutmuş  
Arslan var adına kedi söylenir (147)  
Altın eğer vursan eşek at olmaz (155)  
Canım kurban olsun eroğlu ere  
Kötüler yaramaz hayırla şere (179)  
Şehre gelin gitse bir köylü kızı  
Lal ü güher ister mercan beğenmez (185)  
Merd isen düş kendi başın derdine bir çare  
bul (197)

#### Öğüt, akıl, fikir, ahmaklık

Özün pakla sözün tanı (43)  
Doğru olmayanın sonu uğruluk  
Olur ferâseti elden bırakma (43)  
Her üstad oynatır bir türlü köçek (85)  
Sermâyesi olan gider kârına  
Bugünün işini koyma yarına (86)  
Can cevheri akça ile satılmaz  
Bil kadrini ele geçer mal değil (88)  
Mevlâ'dan korkmayan kuldân irak ol (92)  
Balık baştan kokar bunu bilmemek  
Seyrânî gâfilin ahmaklığından (133)  
Akı bir ipliğe düzüyor inci  
Fikir meraminca delip takıyor (130)  
Bir şâkird bilmezse hoca emeğin  
Çalışır çabalar hiçe indirir (152)  
Örtülmüşü açma açığı örtme  
Er isen Seyrânî bir can ürkütme  
Hasisin bahilin gayretin gütme  
Sonradan görmüşten alma emânet (169)  
**Zaman, fanilik**

Güfün büyü kalmaz hâre gelince (54)  
Can bülbülü uçar kalır bir kafes (60)  
Kokusu tükenir gonca solunca (89)  
Her ne kadar paşa olsa bey olsa  
Yakasız gömleğe sarılır bir gün (123)  
Bu dünyaya gelen yine göçmekte  
Emeğine uygun mahsul biçmekte  
Herkes kendi rızkın yiyip içmekte  
Kul kula sebeptir şelek değildir  
Hüsn-i Yusuf olsa ecel sevilmaz  
Öperken ısırap dişlemesi var (143)  
Ecele fâide vermez güzellik (143)  
Eser kaba poyraz eseri kalmaz  
Geçer güzelliğın eseri kalmaz (146)  
Ecel nişangâha aldığın bulur (153)

Bu dünyaya gelen gider  
Ölenler borcunu öder (157)  
Cesedin içinde can da misâfir (159)  
Evvel giyemez iken ipek mintanı  
Giyersin eğinine çul yavaş yavaş (164)  
Bir ekmenin olur bir de biçmesi  
Bir konmanın olur bir ne göçmesi (168)  
Kaba yel elinden karın ölümü  
Mevte bulmuş yoktur çare doğrusu (175)  
**Hakikat**

Sağ gözden sol göze yoktur fâide  
Bak kendi başının selâmetine (60)  
Nâsa ziyan ama yılanın zehrî  
Nâsın tükrüğü de yılanın ağı (66)  
Anlaşılmaz aşkın derdi heceden  
Güneş gâfil bilmez hâli geceden  
Aya sor ahvâl-i leyl ü neharı (71)  
Bezîrgân devesi gerektir çanlı  
Öküz yük götürür cızlayan kağrı (130)  
Kimi yer çağlamaz kiminde çağlar  
Deresine göre sular akıyor (131)  
Bir aynaya kılson nazar  
Sağ tarafın sol görünür (133)  
Yolcular yanılır yollar yanılmaz  
Merhemîn bulmayan yara onulmaz (147)  
Her güzelin olmaz yeşili alı  
Her arının olmaz çecinde balı (153)  
Her güzel âlemde dengini bulmaz  
Dökülen çanaklar meseldir dolmaz (153)  
Tatlıyı insana acı yedirir (156)  
Kande doğsa yaz ü bahar  
Bülbüllere efgan düşer (157)  
Her kabahtat gizli olur (157)  
Hekim kadri bilmez olmayan hasta  
Çıraklık etmeyen olamaz usta (171)  
Her soğan kebaba çekilmez piyaz  
Her yahni suyuna doğranmaz tirit (171)  
Bir tene iki can geçmez (182)  
Aziz cana azab olmaz cihanda korkudan  
**gayrı (202)**

#### Dostluk, düşmanlık, güvensizlik, bağlılık

Sert taş imiş düşman bağı (42)  
Dostun sitem sözü tene dokunmaz  
İşler içeriye zehr-i mâr gibi  
Defterde her dostun ismi okunmaz  
Gökten yağar yere erir kar gibi (75)  
Toprağın Habil'i kabul ettiği  
Şüphesiz yüzünün yumuşaklığından (113)  
Kimi etmiş kimi bulmuş  
Bulan ağlar eden ağlar (126)  
Akıl mâderinin cevheri renk renk  
Yayla ok kılıcın hasmı top tüfek (126)  
Muhânet babına basma kademin  
Emsâliyle konuşmayan âdemin  
Altun ismi olur pul yavaş yavaş (164)  
Düşer itibardan olursun rezil  
Cinâyetin süt kardaşı kefâlet (169)  
Eğri özde bulmadım ben doğru sözlü are  
bul (197)

Seni kim güldürür düşman, seni kim  
ağlatır dosttur (209)  
Dostun ef'alin görür mü bir zaman ma'yub  
olan (230)

Tembellik, çalışma, iş, cimrilik

Ekmeince hiçbir mahsül biçilmez (89)  
Hasis adam ile Cennet'e birlik  
Gimemesi şayan olur girmeden (117)  
Pintinin dik kulaklısı  
Boynu yoğun eşek olur (136)  
Hasisin mumundan mumunu yakma  
Zulmete razı ol manend ü tavat (170)  
Değişmezlik (atynılık), olabilirlik, uy-  
gunluk

Kedi fare yemez aslan olursa (45)  
Bir fırında iki pişmez bir çörek (47)  
Seyrânî çobanın belde azığı  
Olmasa sayılmaz çoban kurttan yâd (47)  
Bir yalaktan iki sığır sulanmaz  
Irmaklar bulanır deryâ bulanmaz  
Hakikate mecaz ili ulanmaz (49)  
Harabat ehline hor bakma sakın  
Define bulunur virânelerde (61)  
Yaratılmış alçak yüce dağların  
Hep üstünden /kervan geçti yol aştı (65)  
Çıkrığa sezâdır iplik bükmesi  
İğneye lâyıktır libas dikmesi (117)  
Hiçbir an devenin tüylenmez dizi (133)  
Geçinmez bir sofı ile beynamaz  
Bir ocakta iki kâşan kaynamaz (133)  
Her ölüye olmaz tabut  
Atlas eskir olur çaput (133)  
Evlât âlim olmaz okutmayınca  
İplik kilim olmaz dokutmayınca  
Aylar et yemez kokutmayınca (139)  
Orak ekin biçmez bilemeyince  
Un kepeğin seçmez elemeyince  
Gözü birbirinden silemeyince  
Kör körün gözünden çapak silemez (139)  
Arılar zevk alır çiçek özünden  
Rüzgârlar kül alır ateş közünden (181)  
Büyücü pâk olmayınca yuduğu olmaz temiz  
Kelb semiz olsa eti yenmez himar olmaz  
feres (229)

Câhillik, âlimlik, âriflik, cıgunluk

Yumurtanın iki olsa sarısı  
Beyazına çıkar onun yarısı  
Câhil adam misli yaban arısı  
Çeç yapsa bal yapmaz orman içinde (53)  
Âriften sayılır ârife uyan  
Câhil sohbetinin encâmı ziyan  
Âriflerin ziyan sözü kâr gibi (76)  
Her sözün mânâsın erbabı tanır  
Kişi isyanından kendi utanır (93)  
Göz görmüş olduğun sanma öz  
görmez (116)  
Ârif olan kalkan eder hilmini  
Anınla def' eder sâlim zulmünü (130)

Kim kimin ayıbın yüze vurursa  
Fitne oku atar keman andadır (141)  
Mekteb-i irfanda okunmaz hece  
Ârifler kolayı uğratar güce (141)  
Âriflere mahsus çığ söz pişirmek (144)  
Görmüş yok cihanda câhilden vefâ  
Vefâ umup etme kendine cefâ (148)  
Üstad ol çirak ol sırrın şaşırma  
Çığ nefisinden başka birşey pişirme (162)  
Câhilin misâli bir susuz kuyu  
Elden su koymakla dolmaz ki dolmaz (183)  
Câhilin dermanını nuş etme kâmil zehrîn iç  
Câhile aldanma Seyrânî bin ikram  
eylese (199)

Ne bilsin ârifin esrarını aklı  
perişanlar (208)

Bir âlim olmaya eğer ilm ile âmil  
Koy bir kafese bülbülü karga ile bir  
tut (231)  
Adâlet, zulüm, sağlık, sabır

Adâlet istenmez zulüm olmasa (73)  
Sağlıktır her işin başı  
Sabırdır ekmeğin aşısı (145)  
Yedi deryâ suyu dökülse sönmez  
Bu zulmün nârından suzan olanlar (149)  
Kalmaz hiç mazlum eğer Hak zulmü ilzâm  
eylese (189)  
Hüküm kadının amma mes'ele mecliste  
ortaktır (227)  
Menfaat, iyilik, kötülük, gereklilik, kıy-

met bilme

Hiç çoban koyunu güder mi dağda  
Olmasa gözleri süt yoğurt yağda  
Meyvası bitmedik ağacı bağda  
Sökerler Seyrânî daldan kökecek (84)  
Dünyâdan ahrete gidip gelmemek  
Olmasa iktizâ eder ölmemek (113)  
Harman muhtac olur bir süpürgeye (138)  
Tımarhâne olmaz olsa delilik (143)  
Bir iyinin eli düşse darlığa  
Veliyullah olsa «gidi» söylenir (147)  
İp gerip üstünde canbaz oynamazdı can  
için  
O oyun canbaza esbâb-ı ticâret  
olmasa (191)

Nefis, istek, nasip

Sofu her ne kadar etse ibâdet  
Başın bağlar nefis ticâretine (60)  
Denizde mermer taş içinde kurdun  
Ağzında yeşil ot gıda bulunur (125)  
Tanrı kısmet kapısının  
Kimin örter, kimin açar (134)  
Koyun yaratılıp kuzulamadan  
Kurdun kulağına meler var imiş (165)  
Dilersen bilmemek bilmek içinde bilmemek  
mümkün değil  
Dilersen gülmemek gülmek içinde  
gülmemek mümkün değil (208)

**Ahvâl-i leyli ü nehar:** gece ve gündüzün halleri  
**ağyar:** yabancılar, başkalar  
**âsâr-ı kudret:** Allah'ın eserleri  
**âşık-ı üftâde:** biçare âşık  
**bezm-i meclis:** dernek  
**buy:** koku  
**çarh-ı felek:** gökyüzü, semâ  
**çeç:** elek  
**debbağ:** deri terbiye eden kimse  
**ednâ:** en bayağı, çok alçak  
**ef'al:** işler, ameller  
**encâm:** nihâyet, son  
**esbâb-ı ticâret:** ticâret sebepleri  
**feres:** at  
**hâk:** toprak  
**himar:** erkek eşek  
**iktiza:** lâzım gelme, gerekme  
**ilzâm:** lüzumlu sayma, gerektirme  
**inâyet:** iyilik  
**kad-kamet:** boy bos  
**kemlik:** kötülük  
**kenz-i cihan:** dünya hazinesi  
**kenz-i Rahman:** Allah'ın hazinesi  
**lisân-i Hak:** Hak dili  
**mâ-i câri:** akarsu  
**ma'yub:** ayıplanmış, ayıplanan  
**mey-i vahdet:** birlik şarabı  
**nas:** insanlar  
**rûşen:** aydınlık, parlak  
**rüsvay:** rezil, haysiyetsiz  
**sun-ı Yezdan:** Allah'ın eseri, kudreti  
**şâkirâ:** talebe  
**şâyan:** yakışır, yaraşır  
**uğruluk:** hırsızlık  
**ukde-i muhabbet:** sevgi  
**ülfet:** ahbaplık, dostluk  
**ta'n:** ayıplama  
**türab:** toprak  
**zehr-i mâr:** yılanın zehri

«Rabb'im mamur eyle gönüm harabın  
 Akıbet içmiştim tenim türabın  
 Ezelden içmiştim aşkın şarabın  
 Sanma kim çubuklu üzümde buldum.»

- (x) OKAY, Haşim Nezihi, Develili (Everekli)  
 Seyrani, Hayatı ve Şiirleri, İstanbul, 1963  
 (xx) Seçilen sözlerin yanındaki rakamlar, o sö-  
 zün kitapta bulunduğu sahifeyi gösterir.  
 (xxx) Seyrani'nin çk içmesi konusu, halkın  
 zahire bakarak Seyrani hakkında zanda  
 bulunmasından ibarettir. Bir kısım insan-  
 ların sık sık istismar etmelerine, bakınız  
 Seyrani ne güzel cevap veriyor:

«Âlem-i ma'nâda elhamdülillah  
 Bir mâ-i cârinin gözünden içtim  
 Aşk bâdesin içen gedâ olur şah  
 Ben mey-i vahdetin gözünden içtim  
 Nârı nurdan nuru nârdan seçmedim  
 Ağyar benden ben ağyardan geçmedim  
 Üzümden yapılmış bâde içmedim  
 Verdi bezm-i vahdet özünden içtim  
 Bıldim hakikatî kalktım uykudan  
 Hû ismi zâtından zât ismi hûdan  
 Sorsunlar Seyrani içtiğim sudan  
 Ben lisân-i Hakk'ın sözünden içtim.»